



# OEMMA

# MAGAZINE

'EID UL FITR 1438 - 2017



## 'EID UL FITR 1438

— WAT HEB JE BEREIKT DEZE RAMADAN? - YOUSSEF ABOU HOUDEYFA

— RAMADAN: EEN MAAND VAN BESEF - KAMAL ABOE ZAID

— RAMADAN EN HET BELANG VAN STANDVASTIGHEID - YOUSSEF IBN YAZIED

— RAMADAN: DE MAAND WELKE VERANDERING VAN DE SITUATIE VEREIST - UMM ZHAREEF



## Wat heb je bereikt deze Ramadan?

Allah swt zegt:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ  
وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ

***“De maand Ramadan is het waarin de Koran werd neergezonden als Leiding voor de mensen als duidelijke bewijzen voor de Leiding en het onderscheid tussen het goede en het slechte.”***

(VBK soera al Baqarah, vers 185)

In de maand Ramadan is de finale leiding tot de mensheid gekomen, het is een ordening van het leven dat zich richt

op de gehele mensheid, het leidt vanuit duisternis naar het licht en brengt de mens op de weg van succes in dit leven en in het hiernamaals.

Deze leiding is gekomen met duidelijke bewijzen, het draagt in zich de kenmerken zodat eenieder die het objectief bestudeerd, daadwerkelijk inziet dat dit van Allah (swt) komt. Dit kan niet het product zijn van een mens.

Deze leiding stelt ons in staat de waarheid te onderscheiden van de valsheid, het goede van het slechte te onderscheiden, te handelen op een wijze dat onze schepper tevreden stelt. Allah (swt)

heeft gezegd:

“O jullie die geloven, het vasten werd jullie voorgeschreven net als aan diegene die voor jullie zijn gekomen, opdat jullie vroom zouden zijn.” (VBK soera al baqarah, vers 185)

Taqwa (vroomheid): is eerbied en vrees hebben, zich totaal onderwerpen om je voor te bereiden om Hem swt op de dag des oordeels te ontmoeten.

Deze vers laat ons inzien wat de wijsheid achter deze maand is. Dat wij terug deze leiding gaan beleven, dat wij de verschillende problemen die we elk apart, met ons gezin of met de oemmah meemaken gaan oplossen met de oplossingen van islam.

Wat is jouw doel deze maand, het doorstaan? Wat zie jij in een dag vasten: een lange en moeilijke dag of een kans op een enorme beloning?

Een mogelijkheid om je Taqwa te laten toenemen en jezelf te verheffen. Dichter en dichter bij Allah, de Verhevene.

Deze maand is zoals de boodschapper heeft gezegd:

“Het begin van deze maand is rahma/barmhartigheid, het midden vergiffenis en het einde van deze maand is redding uit het hellevuur.”

De boodschapper saw heeft gezegd:

“Wie (de maand) Ramadan vast, uit geloof en rekenende (op de beloning van Allah), al zijn voorgaande zonden zullen hem

vergeven worden.”

De enige manier om deze drie te bereiken is taqwa: barmhartigheid, vergiffenis en redding uit het hellevuur is onze taqwa terug scherp te stellen, gezamenlijk als oemma in deze maand. Zodat wij ook in de rest van ons bestaan, buiten Ramadan eveneens de tevredenheid van Allah swt als doel in ons leven hebben en islam als leiding nemen in ons leven. Zodat we terug op basis van islam denken en handelen, dat wij de problemen die de moslims lokaal en wereldwijd, oplossen met de oplossingen van islam. Dat wij als moslims onze plicht, de mensheid redden van de afgrond weder op ons nemen.





## Ramadan: een maand van besef

Ramadan is in veel opzichten een gezegende maand. Een maand waarin de Koran werd geopenbaard, een maand waarin zich een nacht bevindt, die beter is dan duizend maanden, een maand van vergeving, een maand van gebeden, een maand van overwinning (diverse veldslagen vonden plaats in de Ramadan) en een maand van bezinning.

Vooraleer de maand aanvangt, streven velen van ons naar verbetering gedurende deze maand. Toch slaagt niet iedereen erin om deze maand optimaal te benutten of de stijgende lijn na de Ramadan voort te zetten. Daarom is het belangrijk om stil te staan bij de deugden van

het vasten, zodat de maand Ramadan niet verwordt tot een routinematig fenomeen. Hiermee wordt voorkomen dat men slechts tijdelijk piekt. Het nastreven van Taqwah dient namelijk een constant doel te zijn.

Ibn Hazm levert in al-Moehalla over van Maimoen bin Mahraan, dat hij het volgende heeft gezegd:

إن أهون الصوم ترك الطعام

De laagste vorm van vasten is jezelf onthouden van eten en drinken. Imam al-Ghazali gaat hier dieper op in, door drie niveaus van vasten uiteen te zetten:

1. Sawm al ‘oemoem  
2. Sawm al goesoes  
3. Sawm goesoes al goesoes  
Samenvattend duidt hij bij de eerste vorm op de persoon die zich slechts onthoudt van eten, drinken en geslachts-gemeenschap. De Profeet (صلى الله عليه وسلم) heeft gezegd:

*“Hoeveel van de vastenden hebben van het vasten slechts het aandeel van honger en dorst?”*

(Ahmad, Ibn Maadjah)

De tweede vorm van vasten omvat echter alle ledematen (vasten met de ogen, tong, hand, voeten). Oftewel, al deze ledematen weghouden van al-athaam (zonden). Hij noemt dit ook wel sawm al-saalihien en bij de ledematen maakt hij een onderverdeling van zes categorieën, onder meer het neerslaan van de blikken, niet liegen, niet roddelen en wanneer men wordt uitgescholden of aangevallen, antwoordt men met: ‘Inni saa’im’ (ik vast).

De Profeet (صلى الله عليه وسلم) heeft gezegd:

*“Wie leugens en vulgaire taal en het handelen ernaar niet laat, hoeft van Allah ook zijn eten en drinken niet te laten.”*

(al-Boechari)

De derde vorm wordt gekenmerkt door het constant gedenken van Allah en het hiernaafs. Het is de persoon die zich in al zijn handelingen bewust is van de

relatie met Allah. De Ramadan is dus een uitgelezen mogelijkheid om te beseffen dat ons leven te allen tijde in dienst moet staan van Islam.

Allah سبحانه وتعالى zegt:

وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ

**“En aanbid uw Heer totdat de yaqien u bereikt”**

(VBK, soera al-Hijr: vers 99)

Ibn al Djawzi zei over dit vers: “De uitspraak van Allah (totdat de yaqien u bereikt) kent twee betekenissen. Een van de betekenissen is de dood (al mawt). Dit was de opinie van Ibn ‘Abbas, Moedjahid en deze werd door de meerderheid gedragen. De reden dat het ‘yaqien’ wordt genoemd, is omdat het onvermijdelijk is. Al-Zadjaadj heeft gezegd: de betekenis van dit vers is: ‘aanbid je Heer te allen tijde.’ Als er zou worden gezegd: ‘aanbid je Heer’, zonder de tijdsperiode te specificeren, zou het volstaan om Allah slechts een keer te aanbidden, om te boek te staan als gehoorzaam persoon. Echter, toen er werd gezegd: ‘totdat de yaqien u bereikt’, werd vastgelegd dat men Allah dient te aanbidden zolang men leeft.”

Hebben we het maximale uit de afgelopen Ramadan gehaald? En welke lessen zijn er uit te halen voor de rest van het jaar en de volgende Ramadan?



## Ramadan en het belang van standvastigheid

Als moslims koesteren we onze islamitische identiteit en zijn wij overtuigd dat Allah (swt) de Schepper is van het universum. Dat Hij (swt) ons hier heeft gebracht om Hem (swt) te aanbidden. Dat we tot Hem (swt) zullen terugkeren en dat er ofwel een beloning zal volgen - het paradijs en Zijn (swt) nabijheid, moge Allah (swt) ons hiertoe laten behoren - ofwel een bestraffing in de hel, moge Allah (swt) ons hiervan behoeden. We blijven tevens vasthouden aan de overtuiging dat Islam een ordening is voor het gehele leven en dat het oplossingen voortbrengt voor alle vragen in het leven: zowel in onze relatie met Allah (swt) als onze relatie met

andere mensen en onszelf. Hieraan dienen wij vast te houden zonder afwijking of twijfel. De maatstaven van Islam, de begrippen van Islam en de waarden van Islam zijn immers onveranderlijk. Standvastigheid is het begrijpen hiervan, het diep te beseffen en vooral er diepgeworteld in te geloven.

Standvastigheid en vastberadenheid betekent het vasthouden aan de islamitische levenswijze, het leven op basis van de maatstaf van Islam - de Goddelijk oordelen - voor alle handelingen in alle zaken, in elke tijd of plaats. Aan islam vasthouden is de plicht van de moslim in zowel de fundamenteën als de details, in

zowel onze overtuigingen als de oplossingen die islam voortbrengt. Ongeacht de tijd en de plaats, ondanks de tegenwerking en moeilijkheden die wij kennen. Ook wanneer we worden verleid en uitgenodigd tot compromissen waarbij ons wordt gevraagd om delen van Islam opzij te zetten. De boodschapper van

Allah (صلى الله عليه وسلم) en zijn metgezellen (ra) hebben dit ook meegemaakt, en hebben dit alles geduldig en standvastig weerstaan. Dit zijn de woorden van onze nobele boodschapper en ons

voorbeeld (صلى الله عليه وسلم) toen hem werd gevraagd om de oproep tot islam te beëindigen:

والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته

“Bij Allah, al zouden ze de zon in mijn rechterhand geven en de maan in mijn linkerhand, opdat ik deze zaak laat, ik zal het niet laten tot Allah de Islam laat zegevieren of ik hieraan ten onder ga.”

(Siera van Ibn Hisjaam)

Ook de metgezellen die naar Abessinië waren uitgeweken vormen een voorbeeld. Toen namelijk een delegatie van Qoerajis afreisde om hen terug te halen, werden deze metgezellen ondervraagd over wat Islam te zeggen heeft over ‘Isa Ibn Marjam (as). Zij antwoordden als volgt:

“Bij Allah, wij zeggen over hem (as) wat Allah over hem heeft geopenbaard en wat

onze Profeet (saw) ons gebracht heeft”

(Overgeleverd door Ahmad in zijn Moesnad)

Dit was een beproeving die ze doorstonden zonder afwijking of een ander gezicht te tonen. Ze bleven standvastig in hun geloof, hadden vertrouwen in Allah (swt) en wilden enkel Hem (swt) tevreden stellen, en dit is de bron van alle succes. De mogelijke gevolgen lieten zij achterwege want zij konden gevangen genomen en teruggebracht worden naar Mekka. Maar de tevredenheid van Allah (swt) kwam voorop en pas daarna volgde de korte termijn belangen van dit wereldse leven. Allah (swt) was tevreden over hen en zij hadden uiteindelijk een veilig vluchtoord in Abessinië verkregen. Vandaag de dag wordt aan ons moslims gevraagd een nieuw begrip van Islam voort te brengen, een Europese Islam die de mensen tevreden stelt. Een Europese islam die zaken die onweerlegbaar een onderdeel uitmaken van islam tegen spreekt, waardoor we dan de Koran verloochenen. Allah (swt) geeft gezegd:

وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ

“...en volg hun boze neigingen niet en wees op uw hoede dat zij u niet afleiden van hetgeen Allah u heeft geopenbaard.”

(VBK Soera Al Maai'da, vers 49)

وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٌ قَالِ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَنْتَ بَقْرَانٌ غَيْرٌ هَذَا أَوْ بَدَّلَهُ قُلْ مَا يَكُونُ

لِيَّ أَنْ أَبْدَلَهُ مِنْ تَلْقَاءِ نَفْسِي ۖ أَنْ اتَّبِعَ إِلَّا مَا يُوحَىٰ  
إِلَيَّ ۖ إِنِّي أَخَافُ أَنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ

“Zeg, ik geloof in Allah (swt) en wees dan standvastig (daarop)”

(Sahieh Muslim)

**“En wanneer Onze tekenen aan hen als duidelijke bewijzen worden voorgelezen, zeggen zij die niet op de ontmoeting met Ons hopen: “Kom met een andere Koran dan deze of verander hem.” Zeg: “Het komt mij niet toe hem uit mijzelf te veranderen; ik volg alleen maar wat aan mij wordt geopenbaard. Voorzeker, ik vrees als ik mijn Heer ongehoorzaam ben, de straf van de grote Dag.”**

(VBK Soera Yunus, vers 15)

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ  
أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

**“Dan hebben Wij jou (O Mohammed) een duidelijke weg gewezen; volg die daarom, maar volg de begeerten der onwetenden niet.”**

(VBK Soera Al-Jathiya, vers 18)

De Ramadan als maand van de Koran zou dus een extra impuls moeten geven aan het tegengaan van het veranderen van Islam tot een Europese afgeleide. De Koran welke tijdens de Ramadan zo veel gelezen wordt rekent af met dit idee. Een idee wat van alle tijden is, waarbij de vijanden van Islam wensen Islam te ontmantelen.

Tijdens de heilige maand Ramadan verrichten we extra aanbiddingsdaden om dichter bij Allah (swt) te komen. De Profeet (saw) zei hierop:





## Ramadan: de maand welke verandering van de situatie vereist

Alhamdullilah, heeft de moslimvrouw een groot geschenk gekregen van Allah (swt). Een geschenk dat haar succesvol zal maken in dit leven en hierna. Allah (swt) heeft haar gekozen om dit geschenk met voldoening te dragen en haar de verantwoordelijkheid gegeven om dit geschenk met iedereen te delen.

De maand ramadan heeft dan ook een belangrijke betekenis in haar leven. Het is de maand waarin dit geschenk, de koran, is nedergezonden als leiding voor de mensheid. Een maand waarnaar zij uitkijkt om middels het vasten en intensieve 'ibadah te streven naar

de nabijheid van haar Heer (swt) om zichzelf te verbeteren en het bewustzijn van haar relatie met Hem (swt) te versterken. Echter rijst hiermee de vraag of bewustzijn alleen voldoende is om te streven naar verandering? Of vereist dit meer?

'Omar ibn Abdul Aziz (ra) heeft gezegd:

*“Taqwa is niet het vasten overdag en niet het bidden in de nacht. En het is niet het mixen van beiden. Maar taqwa is het nalaten van hetgeen Allah (swt) Haram heeft gemaakt en het verrichten van hetgeen Allah (swt) Fard heeft gemaakt.”*

Het valt niet te ontkennen dat er een grote druk op de moslim Oemma ligt en in het bijzonder op de moslimvrouw. Zo moeten haar zusters in de moslimlanden in toenemende mate martelingen, verkrachtingen en geweld ondergaan, vaak met de dood als gevolg en heeft zij in het westen dagelijks te maken met discussies omtrent haar hijaab en geweld vanwege het dragen van de jilbab. Het zijn derhalve deze onderdrukkende regimes die hebben gezorgd voor een onveilig gevoel alsmede het criminaliserende en polariserende klimaat.

De dubbele maten waarmee wordt gemeten wanneer het gaat om deelname aan de samenleving zoals het toestaan van de hjaab bij de politie maar tegelijkertijd een vrije keuze voor bedrijven en werkgevers voor een verbod hiervan op het werk vanwege het uitstralen van religieuze neutraliteit, leiden ertoe dat zij wordt gedwongen om mee te gaan in het seculiere fanatisme en valse beloften van de liberale overheden om zich te conformeren aan hun normen en waarden.

Het is daarom schrijnend dat het bereiken van de nabijheid van Haar schepper in het geding komt, wat aantoonde dat het streven naar verandering vanwege de seculiere liberale 'vrijheden' een obstakel vormt. Waarmee we zien dat dit niks te maken heeft met het ontbreken van bewustzijn en de overtuiging om vast te houden aan islam, maar in de afwezigheid van een entiteit die haar hierin stimuleert en begeleid. Een situatie die door onze geliefde profeet (saw) is voorspeld toen hij (saw) zei;

*”Voorwaar, de knopen van islam zullen één voor één worden losgemaakt. Wanneer één knoop kwijt is zullen de mensen vasthouden aan de volgende knop. De eerste van deze knopen zal het regeren (Khilafah) zijn en de laatste de Salah (aanbidding).”*  
(Overgeleverd door At-Tabarani)

De moslimvrouw zou hiermee moeten beseffen dat enkel de algehele implementatie van islam een veilig leven waarborgt. Wat haar ertoe zou moeten bewegen om te streven naar de terugkeer van een samenleving waarin de wetten en regels van Allah (swt) zorgen voor rust en stabiliteit. Waarmee dit bewustzijn haar zal leiden tot werkelijk succes en gehoorzaamheid.

Werk daarom mee aan deze verandering en verkondig de boodschap van islam. Opdat het resultaat van deze gezegende maand is dat de oproep van Allah (swt) wordt beantwoord middels volledige taqwa en iman.



كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ  
وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

“JULLIE ZIJN DE BESTE OEMMA VOORTGEBRACHT VOOR DE MENS-  
HEID, (ZOLANG) JULLIE TOT HET GOEDE OPROEPEN EN JULLIE  
HET VERWERPELIJKE VERBIEDEN, EN JULLIE IN ALLAH GELOVEN.”

(SURAH AL-I IMRAAN, 110)

## DE OEMMA SPREEKT LAAT JE HOREN!



[DEOEMMA.NL/DEOEMMASPREEKT](http://DEOEMMA.NL/DEOEMMASPREEKT)

